



# הארי, צא כבר מן הסלע!

אנגליה היא בוודאי לא רק לונדון, ואפילו לא אזורים אורבניים עם בתים לבנים-אדמדמים. קפיצה קטנה אל אזורים פריפריאליים, כדוגמת סביבת החוף הדרומי, עשויה לחשוף בפנינו אנגליה אחרת לחלוטין, רוויית טבע ואתרים יפהפיים. הנה רק טעימה אחת קטנה.

כתב: עמרי גלפרין | צילמו: עמרי גלפרין ואורית גלפרין



« סלעי הארי הזקן, אגדה מקומית מספרת שהשטן בכבודו ובעצמו נהג לישון על הסלעים הקסומים. ניתן לשוט בקיאק ולבדוק האם הוא עדיין מסתתר שם.



1

לפני חודשים אחדים עברנו לאנגליה. משפחה ישראלית ממוצעת, שהחליטה לחוות חוויות תרבותיות וטיוליות חדשות, קצת אוויר אירופי לכמה שנים, ואיך לא, גם חידוד השפה האנגלית. הדילמה הייתה להיכן לעבור. החלטנו שזו לא תהיה לונדון, כי יותר מדיי סואן שם עברנו. חיפשנו דווקא אזור כפרי, כזה שיהיה חמים יחסית לתנאי מזג האוויר הממוצעים באנגליה, ואפילו קרוב לים. לשמחתנו גילנו בדרומה של אנגליה עיר קטנה ומקסימה ששמה ווימבורן (Wimborne). רק שעתיים נסיעה מלונדון, כך שגם אם רק נרצה, כל אפשרויות הביקור בעיר הבירה התוססת עדיין פתוחות בפנינו.

אזור ווימבורן שבמחוז דורסט (Dorset) ירוק ונעים לעין, ובמרחק דקות אחדות ממנו שוכנות שתי ערים גדולות ומרכזיות בסביבה הדרומית של אנגליה, בורנמות' (Bournemouth) ופול (Poole). זהו גם אזור נפלא לצאת ממנו לטיולי טבע מיוחדים, חלקם בתוך יערות, בסביבת נהרות או ממש על רצועת החוף הייחודית שכאן.

### חוף היורה

באזור קו החוף הדרומי של אנגליה נמתחת רצועת חוף היורה (Jurassic Coast), המשתרעת לאורך של כ-150 ק"מ. למיטיבי הלכת יש נתיב הליכה המלווה את כל רצועת החוף הארוכה הזאת, שהוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית. בנקודה המזרחית של רצועת החוף ניצבים "סלעי הארי הזקן" (Old Harry Rocks), קבוצה של סלעי קירטון, בדומה לסלעי גיר, הבוהקים בצבעם הלבן.

נתיב ההליכה המוביל אל סלעי הארי הזקן יוצא מהכפר Studland (הוראות הגעה מדויקות אל הכפר בסוף הכתבה).

### האוויר הצלול כבר מחכה

ההגעה לסלעי הארי הזקן מנותבת על ידי מסלול הליכה די מישורי ומסודר. בתקופת האביב נצבע המסלול בשלל פרחים עונתיים ובפרפרים שנראים מתעופפים ביניהם, ומייד השלווה משתלטת. בצידו הימני של נתיב ההליכה שדות חקלאיים, ובהם ניתן לראות



3

1. עדרי כבשים מהווים חלק מתמונת הנוף בביקור במקום.
2. דגם פסל של גולגולת האיכתיוזאורוס, אותו זוחל ימי פרהיסטורי שלו לסתות ארוכות ועיניים בולטות במיוחד. בסביבה זו נמצא מאובן שלם של האיכתיוזאורוס בתחילת המאה ה-19. (באדיבות: Lyme Regis Museum)
3. יום נעים ושמים תכולים, זה כל מה שצריך בשביל טיול קסום במחוז דורסט.



2

1. מסלול הטיול מותאם גם לרוכבי אופניים. באופן כללי כדאי לדעת שאנגליה מעודדת רכיבה על אופניים, ושנם מסלולי טיול רבים המותאמים לצורכי הרכיבים.
2. קו הרכס של חוף היורה נמתח על פני כ-150 ק"מ, ובו מסלולים למיטיבי לכת.



### מידע נוסף:

- זמני המעבורת:  
[www.sandbanksferry.co.uk](http://www.sandbanksferry.co.uk)
- למעוניינים להעביר לילה באווירה כפרית, בסטודלנד יש כמה מקומות לינה.
- יש אפשרות לשוט בין סלעי הגיר:  
[www.citycruisespoole.com](http://www.citycruisespoole.com)
- לבעלי המזל והראייה החדה: לפעמים נצפים במקום דולפינים וכלבי ים.
- על השימוש במעבורת תשלמו גם בכניסה וגם ביציאה 4.5 פאונד לרכב לכל צד.
- בתקופת התיירות משתרך בסוף היום תור ארוך של מכוניות הממתינות למעבורת, כך שמוטב לפעמים לנסוע דרך היבשה ולבצע עיקוף עד לערים פול או בורנמות'. הנסיעה ארוכה יותר, אך הנוף הכפרי והירוק שלאורך הדרך מקסים.
- מומלץ שלא להיכנס למסלול ההליכה לקראת שעות החשיכה. קו הרכס תלול ועלול להיות מסוכן ביותר.
- המסלול מותאם גם לרוכבי אופניים.
- מידע על רצועת חוף היורה:  
[www.jurassiccoast.org](http://www.jurassiccoast.org)
- למגיעים בחודשי הקיץ כדאי להתעדכן בקשר לפסטיבלים והשווקים המתקיימים באחת מערי הסביבה שבמחוז דורסט: פול, בורנמות', ווימבורן ועוד. בכלל, אין סוף לאפשרויות הטיול כאן במסלולים מקסימים ופחות מוכרים למרבית הטיילים המבקרים באנגליה.

פרות רובצות להנאתן או לוחכות עשב טרי, ואף מאות כבשים. נראה שהמבקרים ממש לא מעניינים אותם. מצידו השמאלי של מסלול ההליכה, מבעד למעטה העצים, נמתח קו רכס ארוך. מעת לעת יש נקודות יציאה מהשביל המובילות אל קצה הרכס, וממנו ניתן לתצפת על קו החוף של הערים פול ובורנמות', ועל מאות כלי השיט והגלשנים שבמפרץ הרחב.

למעשה קו הרכס כולו והמצוקים הם תוצרים שהתגבשו במשך כ-180 מיליון שנה. זוהי מזכרת היסטורית נחמדה שהחלה להיווצר כבר בתקופת היורה, ומכאן גם שמה של רצועת החוף. נוסף למבקרים ולתיירים, גם גיאולוגים מכל רחבי העולם גילו לאורך השנים עניין רב בחוף היורה האנגלי, והגיעו לכאן במטרה לבצע מחקרים מקיפים. גם הפלאונטולוגית (חוקרת מאובנים) האנגליה, מארי אנינג, ערכה במאה ה-19 מחקרים שונים על רצועת החוף. בסביבות שנת 1810, בהיותה נערה צעירה היא זכתה למצוא את המאובן השלם הראשון של האיכתיוזאורוס (Ichthyosaurus), שהוא סוג של זוחל ימי הדומה לדולפין, שלו לסתות ארוכות ועיניים בולטות במיוחד. זנבו של האיכתיוזאורוס היה מתנועע לצדדים, כמו דג, ולא בתנועות עולות ויורדות כמו זה של הדולפין.

לאחר פחות משעה של הליכה על השביל המוריק מתגלה הפלא – מצוקים בוהקים בלבן מתפתלים על קו הרכס, שחלקם מנותקים ממנו. אלה הם למעשה הסלעים של הארי הזקן. אפילו אישה סלעית הייתה לו להארי, שנודעה בשם "אשת הארי הזקן", אך בשנת 1896,





## כיצד מגיעים לסלעי הארי הזקן

לבאים ברכב פרטי (ניתן גם בתחבורה ציבורית), יש לנסוע עד לקצה המזרחי של העיר פול (Poole), אל חוף ים שנקרא Sandbanks. בנקודה זו עולים עם הרכב על מעבורת, ובתוך כחמש דקות של הפלגה מגיעים אל חוף Shell bay. משם יש להמשיך בנסיעה של כחמש דקות עד לאזור החניון של הכפר Studland, שממנו נוח לצעוד ברגל במסלול ההליכה עד לסלעי הארי ובחזרה. למגיעים מסביבת בורנמות' או פול, ניתן לוותר על המעבורת ולהגיע לכפר בנסיעה היקפית, שתאריך את הדרך בכחצי שעה. להלן קודים להגעה ב-GPS:  
 ל-Sandbanks יש להקליד: BH13 7QQ.  
 למגרש החנייה ב-Studland יש להקליד: BH19 3AE

לבסוף לכפר ההתחלתי סטודלנד בן המאות שנים. ניתן להסתובב בין בתי הכפר המטופחים, שחלקם עטויים גגות קש מרשימים. אפשר כמובן גם להתרווח באחד מבתי הקפה המקומיים, וליהנות מהמיני-ארוחה בריטית העדינה והאסתטית, ה-Cream tea, הכוללת תה (איך לא?), לחמניות מתוקות או מלוחות, שמנת וריבת תות.

זה בהחלט יכול להיות קינוח מתוק ליום טיול מקסים.

« בהליכה של קצת פחות משעה, על שביל מסודר, מגיעים מהכפר סטודלנד עד לסלעי הארי. זה הזמן להרגיש את הטבע המקומי במלוא הדרו.

לאחר שנים של כרסום הסלע, היא נפלה אל המים ונותר ממנה רק גדם של סלע הקירטון הלבן, שאינו אלא מצבור של שלדים גיריים של פלנקטון.

## אז מיהו הארי הזה?

אם כבר הזכרתי את אשתו של הארי הזקן, כדאי בכלל להבין את מקור שמו שלו. מובן שהשם "סלעי הארי הזקן" אינו קשור בנסיך האנגלי המפורסם. שני מיתוסים מרכזיים קשורים בשם המשונה. הראשון והמקובל מביניהם מספר על פיראט, בן המאה ה-15, ששמו היה הארי פי, שהחשיב את סביבת פול לאזור מגוריו. אותו פיראט נודע נהג לתקוף ולשדוד ספינות שנכנסו אל הנמל שבעיר פול, ואת שבזו היה פשוט מחביא במערות שבסלעים. סברה אחרת מכוונת אל השטן שכינויו היה "הארי הזקן", שהיה מגיע למקום כדי לישון על אחד הסלעים המקומיים. ואולי בכלל מדובר בשילוב של שני המיתוסים גם יחד, שכן התנהגותו של הארי הפיראט הייתה שטנית לכשעצמה, ובין מעשי הביזה היה פשוט נח על אחד הסלעים...

התצפית על סלעי הארי הזקן עוצמתית. מרבד הדשא הרצוף שנגדע על ידי הרכס ומשתלב עם תכול המים ועמודי הסלע הלבנים מעניק למבקרים ריגוש מיוחד. כל אלה גם יחד יוצרים תצורת נוף מרשימה שמושכת מלבד מבקרים גם צלמי טבע רבים. בנקודה הזאת ניתן כמובן לעצור לפיקניק קליל, לנוח מעט, ולהתחבר לטבע.

בתום הביקור יש שתי אפשרויות: חזרה על אותו השביל שממנו מגיעים, או המשך הליכה מעגלית של עוד כשלושה ק"מ, שתוביל